



*Gelyk een hert schreeuwt na de waterstroomen; al-
zo schreeuwt myn Ziele tot u, ó God.*

Myn Ziele dorstet na God, na den levendigen God.

Pfalm XLII: 2, 3.