

# BESCHOUWING DE WATERVAL.

Tot verdooving.



*De afgrond roept tot den afgrond, by 't gedruis uwer watergooten: Psalm XLII: 8.*

*Immers is myne ziele stil tot God: van hem is myn heil. Doch gy, ô myne ziele, zwijgt Gode: want van hem is myne verwachtinge. Psalm LXII: 2. en 6.*

*Wat*