

Klaar en zuiver.



*De vrees des HEEREN is een spring-ader des levens, om af te wyken van de strikken des doods. Spreuken XIV: 27.*

*En gy lieden zult water scheppen met vreugde uit de Fontaine des heils. Jezaias XII: 3.*