

BESCHOUWING DE HONINGBY.

Na den aard is.



*Eet honing, myn zoone, want hy is goed: en honing-
zeem is zoet voor uw gebemelte. Zodanig is de kennisse
der wysheid voor uwe ziele: als gy ze vind, zo zalder
beloeninge weezen: en uwe verwachtinge en zal niet
afgesneden worden. Spreuken XXIV: 13, 14.*

Die