

DE HANDSCHOEN.

't Verborgen Juweel, is meer als d'openbaare Koffer.



Op dat zy den Heere zouden zoeken, of zy hem immers tasten en vinden mogten: hoewel hy niet verre en is van een iegelyk van ons. Want in hem leeven wy, en beweegen ons, en zyn wy: gelyk ook eenige van uwe Poëten gezegt hebben, want wy zyn ook zyn geslachte. Handelingen XVII: 27, 28.