

M A T T H E U S XIII: 31, 32.



EEN ander gelykenisse heeft hy haar voorgesteld, zeggende, Het Koningryk der Hemelen is gelyk het Mostaart-zaad, 't welk een mensche heeft genomen, en in zynen akker gezaaid. Het welke wel het minste is onder alle de zaaden: maar wanneer het opgewassen is, dan is 't het meeste van de moeskruiden: en het word een boom, alzo dat de vogelen des Hemels komen, en nestelen in zyne takken.

MARKUS IV: 30, 31, 32, 33, 34.

Hy zeide, Waar by zullen wy het Koningryk Gods vergelyken? of met wat gelykenisse zullen wy 't zelve gelyken? [Namelyk] by een mostaart-zaad, het welke, wanneer het in de aarde gezaaid word, het minste is van alle de zaaden die op der aarden [zyn.] En wanneer 't gezaaid is, gaat het op en word het meeste van alle de moeskruiden, en maakt groote takken, alzo dat de vogelen des Hemels onder zyne schaduwe kunnen nestelen. En door zulke gelykenissen veele, sprak hy haar het woord, na dat zy het hooren konden. En zonder gelykenisse en sprak hy haar niet: maar hy verklaarde alles zynen Discipelen in het bezonder.

LUKAS XIII: 18, 19.

Hy zeide, Wien is het Koningryk Gods gelyk? en waar by zal ik het zelve vergelyken? Het is gelyk een mostaart-zaad, het welk een mensche genomen en in zynen hof geworpen heeft: en het wies op, en wierd tot eenen grooten boom, en de vogelen des Hemels nestelden in zyne takken.