

MATTHEUS XXVII: 31, 32.



120

DOE zy hem bespottet hadden, deeden zy hem den mantel af, en deeden hem zyne kleederen aan, en leidden hem heenen, om te kruisigen. En uitgaande vonden zy eenen man van Sirenen, met naamen Simon: dezen dwongen zy dat hy zyn kruis droege.

LUKAS XXIII: 26, 27, 28, 29, 30, 31.

En als zy hem weg leidden, namen zy eenen Simon van Sirenen, komende van den akker, en leidden hem het kruis op, dat hy het achter Jezus droege. En een groote menigte van volk, en van vrouwen volgde hem: welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus hem tot haar keerende zeide, Gy dochters van Jeruzalem, en weend niet over my, maar weend over u zelve, en over uwe kinderen. Want ziet, daar komen dagen, in welke men zeggen zal, Zalig [zyn] de onvruchtbaare, en de buiken die niet gebaart en hebben, en de borsten die niet gezoogd en hebben. Als dan zullen zy beginnen te zeggen tot de bergen, Valt op ons: en tot de heuvelen, Bedekt ons. Want indien zy dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?

HEBREEN XIII: 13, 14, 15.

Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de leger-plaatse, zyne smaadheid draagende. Want wy en hebben hier geen blyvende stad, maar wy zoeken de toekomstige. Laat ons dan door hem altyd Gode op-offeren een offerhande des lofs, dat is, de vrucht der lippen die zynen naame be-lyden.

Kkkk

CHRIS-