

# DE BROUWER.

De laaving staat gereed, Waar is het dorsten leed?



Als dorst en drank elkaër ontmoet,  
Is 't bitter de oorsprong van het zoet.  
ô Ziel! 't begeeren en het geeven,  
Uw dorst, en 's levens springfontein,  
Zal eeuwige verkwikking zyn;  
Dien weelde lust, zock' zulk een leven.