

Een open deur en milde hand
Wenst elk in zyne vreemd'lings stand.



L.L.

4

*Dat de broederlyke liefde blyve. Vergeet de berberg-
zaamheid niet: want hier door hebben sommige onweetens
Engelen geberbergd. Hebr: XIII: 1, 2.*