

DE TROMMEL.

Daar is wel veeltjds veel geluid,
Maar meest dat niets met al beduid.



Het Kindje speelt vast op de Trom,
En weet het zelve niet waarom,
Als om te raazen en te roeren:
Zo raaft het groote algemeen,
En niemand komt 'er op de been,
Om tegen 't quaade kryg te voeren.