

XLVII.
Het Licht is lief'lyk.



*Laat ons als in den dag, eerlyk wandelen. Rom.
XIII: 13.*