

Tot dat het koel werde.



*Bewaard my als het swart des oog en appels; verbergd my onder de schaduwe uwer vleugelen. Psalm XVII: 8.*

*Want gy zyt my een halpe geweest: en in de schaduwe uwer vleugelen zal ik vrolyk zingen. Psalm LXIII: vers 8.*

*Onder-*