

HET JONGE KALF.

Men leerd, met schaâ, en schande.



I. J.

Daarna vond hem Jezus in den Tempel, en zeide tot hem, Ziet, gy zyt gezond geworden: en zondigt niet meer, op dat u niet wat ergers en geschiede. Joannes V: 14.

Hebt