

GENESIS V: 21, 22, 23, 24.



HENOCH leefde vyf-en-ſestig jaar: en hy gewan Methufalah. En Henoeh wandelde met God, na dat hy Methufalah gewonnen hadde, drie honderd jaar: en hy gewan zoonen en dochteren. Zo waaren alle de dagen van Henoeh, drie honderd en vyf en ſestig jaar. Henoeh dan wandelde met God: en hy en was niet [meer;] want God nam hem weg.

HEBREEN XI: 5, 6.

Door 't geloove is Enoeh weggenomen geweest, op dat hy den dood niet en zoude zien: en hy en wierd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen hadde: want voor zyne wegneeminge heeft hy getuigeniſſe gehad dat hy Gode behaagde. Maar zonder geloove is het onmogelyk [Gode] te behaagen. Want die tot God komt moet gelooven dat hy is, en een Belooner is der geene die hem zoeken.

JUDAS vers 14, 15.

En van deze heeft ook Enoeh, de zevende van Adam, gepropheteert, zeggende, Ziet, de Heere is gekomen met zyne veel duizend Heilige, Om gerichte te houden tegen alle, en te ſtraffen alle godlooze onder haar, van wegen alle haare godlooze werken, die zy godloos yk gedaan hebben, en van wegen alle de harde [woorden] die de godlooze zondaars tegen hem geſproken hebben.

NOACH