



87

DOE zeide Manoah tot den Engel des HEEREN : Laat ons u doch ophouden, en een geiten-bokskken voor u aangezichte bereiden. Maar de Engel des HEEREN zeide tot Manoah ; indien gy my zult ophouden, ik en zal van u brood niet eeten ; En indien gy een brand-offer zult doen, dat zult gy den HEERE offeren : want Manoah wifte niet dat het een Engel des HEEREN was. En Manoah zeide tot den Engel des HEEREN ; Wat is uwe naam ? op dat wy u vereeren, wanneer u woord zal komen. En de Engel des HEEREN zeide tot hem ; Waarom vraagt gy dus na myn naam ? Die is doch wonderlyk. Doe nam Manoah een geiten-bokskken, en het spys-offer, en offerde het op den rots-steen, den HEERE: en hy handelde wonderlyk in [zyn] doen ; En Manoah en zyne huisvrouw zagen toe. En het geschiedde, als de vlamme van den Altaar opvoer na den Hemel, zo voer de Engel des HEEREN op in de vlamme des Altaars: als Manoah en zyne huisvrouw [dat] zagen, zo vielen zy op haare aangezichten, ter aarden. En de Engel des HEEREN en verscheen niet meer aan Manoah en aan zyne huisvrouw : doe bekende Manoah, dat het een Engel des HEEREN was.