

## L U K A S VI: 39.



52

HY zeide tot haar een gelykenisse, Kan ook wel een blinde eenen blinden op den weg leiden? Zullen zy niet beide in den gracht vallen?

JEZAIAS IX: 15.

Want de leiders dezes volks zyn verleiders, en die van haar geleidet worden, worden ingeflokt.

MATTHEUS XV: 14.

Laatze vaaren, zy zyn blinde leidlieden der blinden. Indien nu de blinde den blinden leid, zo zullen zy beide in de gracht vallen.

I JOANNES II: 9, 10, 11.

Die zegd dat hy in het licht is, en zynen broeder haat, die is in de duisternisse tot noch toe. Die zynen broeder lief heeft blyft in het licht, en geen ergernisse en is in hem. Maar die zynen broeder haat, is in de duisternisse, en wandeld in de duisternisse, ende en weet niet waar hy heenen gaat: want de duisternisse heeft zyne oogen verblind.