

# DE PASTEIBAKKER.

Heden mooi, Morgen hooi.



De bruiloftskost word vast bereid,  
Tot voedsel van de idelheid  
Doch morgen is de vreugd verdweenen:  
Maar had gy ooren aan 't gemoed,  
Men weet een feest van eeuwig goed,  
Daar nood de liefde Gods ons heenen.