

# DE HANDSCHOEN.

't Verborgen Juweel, is meer als d'openbaare Koffer.



Op dat zy den Heere zouden zoeken, of zy hem immers tasten en vinden mogten: hoewel by niet verre en is van een igelyk van ons. Want in hem leeven wy, en beweegen ons, en zyn wy: gelyk ook eenige van uwe Poëten gezegt hebben, want wy zyn ook zyn geslachte. Handelingen XVII: 27, 28.