

DE SCHUTSLUIS.

Schut voor en achter.



Ontboud u van allen sijn des quaads. En de God des vredes zelve heilige u geheel en al: en uwe geheele oprechte Geest, en ziele, en lichaam worde onberispelyk bewaart in de toekomstige onzes Heeren Jezus Christus. 1 Thessalonisenzen V: 22, 23.

Voerd